

Vraag het aan Morya



Je bent niet verplicht om samen te gaan

“Je moet dus op de eerste plaats voor jezelf durven opkomen, in je eigen leven durven staan en weten hoever je kan gaan met de ander.

Als er iemand in jouw omgeving is waar je geen stap verder mee kan, dan moet je dat ook niet doen. Je bent niet verplicht om tegen heug en meug met mensen samen te gaan die helemaal niet kunnen meegaan of die geen enkele stap willen zetten samen met jou.

Het is niet de bedoeling van het leven dat je met iedereen meegaat in welke richting dan ook. Nee, bepaal zelf je richting in het leven en als dat samengaat met het leven van anderen is dat des te mooier.”

A handwritten signature in dark red ink that reads 'M. Morya'. The signature is fluid and cursive, with a large initial 'M'.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 9: Het overvloedige leven”
(uit hoofdstuk 12: ‘De werkelijke geboorte’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 447

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


